

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ  
ΣΥΛΛΟΓΟΣ  
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Αρ. Τεύχους  
60



# πρόγραμμα 1998β





## **3-4-5/7/98 ΦΑΡΑΓΓΙ ΝΕΔΑΣ (Διάσχιση).**

Διανυκτέρευση το πρώτο βράδυ σε δωμάτια και σκηνές στο Σύρριζο και το δεύτερο σε σκηνές στη διαδρομή.

Αναχώρηση από Αθήνα 4.30 μ.μ. Αρχηγός Κική Τσιλιέκα.

## **17-18-19/7/98 ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ Μεθινταού (2.133 μ.) (58η Π.Ο.Σ.).**

Διανυκτέρευση σε σκηνές έξω από το Καταφύγιο Καλλιέργη.

Κυριακή ανάβαση στην κορυφή και επιστροφή στην Αθήνα Δευτέρα πρωί.

Αναχώρηση Παρασκευή απόγευμα με πλοίο για Χανιά.

Αρχηγός Λάμπρος Τσέκας.

## **24- 27/7/98 ΟΛΥΜΠΟΣ.**

Διάσχιση: Κοκκινοπηλός-Καλόγερος-Λιτόχωρο ή Καρυά.

Διανυκτέρευση σε σκηνές. Αρχηγός Νίκος Δεσύπρης. Πληροφορίες στο Σύλλογο.

## **1-10/8/98 ΚΕΡΚΙΣ ή ΚΕΡΚΕΤΕΑΣ (1.434 μ.) (ΣΑΜΟΣ).**

Αρχηγός Γιώτα Σουρτζή. Πληροφορίες στο Σύλλογο

## **11-12-13/9/98 ΟΧΗ (1.398 μ.)-ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ.**

Διανυκτέρευση το πρώτο βράδυ στους Μύλους σε σκηνές ή στο καταφύγιο και το δεύτερο σε δωμάτια και σκηνές στους Καλλιανούς.

Αναχώρηση Παρασκευή απόγευμα. Αρχηγός Βάσω Κονταξή.

## **18-19-20/9/98 ΜΕΤΕΩΡΑ. 10η Πανελλήνια Αναρριχητική Συνάντηση.**

Πληροφορίες στο Σύλλογο.

## **25-26-27/9/98 ΤΑΥΓΕΤΟΣ (2.407 μ.)**

α) Διάσχιση Πενταδάκτυλου από Αναβρυτή-Καταφύγιο.

β) Μονοπάτι Ε4 από Αναβρυτή-Βρύση Μαγγανιάρη-Καταφύγιο.

Η 1η διανυκτέρευση σε δωμάτια και σκηνές στην Αναβρυτή και η 2η στο Καταφύγιο.

Αναχώρηση από Αθήνα 4.30 μ.μ. Αρχηγοί Γιώργος Μιχάλλαινας και Ρούμπη Δάβου.

## **4/10/98 ΚΟΡΟΜΠΙΛΙ Βοιωτίας.**

Αναχώρηση από Αθήνα 7 π.μ. Αρχηγός Δημήτρης Γεωργούλης.

## **10-11/10/98 ΤΣΕΚΟΥΡΑ Ναυπακτίας (1.734 μ.) - Φαράγγι Κάκαβου.**

Διανυκτέρευση στην Ανω Χώρα σε δωμάτια και σκηνές.

Αναχώρηση από Αθήνα 8 π.μ. Αρχηγός Γιώτα Σουρτζή.

## **23-24-25/10/98 ΤΡΙΓΓΙΑ (2.204 μ.) - ΜΟΡΑΒΑ (1.845 μ.).**

Διανυκτέρευση στην Καστανιά Τρικάλων σε δωμάτια και σκηνές.

Αναχώρηση από Ελευσίνα 4 μ.μ. Αρχηγοί Λάμπρος Τσέκας και Σοφία Μπερλή.

## 1/11/98 ΠΑΡΝΗΘΑ Αγ.Τριάδα - Αυλώνα.

Αρχηγός Γιώτα Σουρτζή. Πληροφορίες στο Σύλλογο.

## 6-7-8/11/98 Διάσχιση: Ράχη Τυμφορηστού (750 μ.) - Κοκκάλια (1.720 μ.) - Αίλογοβούνι (1.741 μ.) - Γραμμένη Οξυά (1.926 μ.) και Καταφύγιο - Γαρδίκι.

Διανυκτέρευση στο Κρίκελο σε δωμάτια και σκηνές και στο Καταφύγιο.

Αναχώρηση από Ελευσίνα 4 μ.μ. Αρχηγός Νίκος Δεσύπρης.

## 15/11/98 ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ.

Αρχηγός Ρούμπη Δάβου. Πληροφορίες στο Σύλλογο.

## 20-21-22/11/98 ΦΤΕΡΗ Αγράφων (2.128 μ.)

Διανυκτέρευση στη Γρανίτσα σε δωμάτια και σκηνές.

Αναχώρηση από Αθήνα 4 μ.μ. Αρχηγός Δημήτρης Νούσας.

## 5-6/12/98 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (2.457 μ.)

Ανάβαση από Βελλίτσα στη Λιάκουρα και κατάβαση στο καταφύγιο Σαραντάρη.

Διανυκτέρευση στην Τιθορέα σε δωμάτια.

Αναχώρηση από Αθήνα 2 μ.μ. Αρχηγός Βάσω Κονταξή.

## 11-12-13/12/98 ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ανάβαση στην κορυφή, προβολές διαφανειών και άλλα.

Η προσέλευση από Παρασκευή μέχρι Κυριακή με ιδιωτικά μέσα.

Αρχηγός Ρούμπη Δάβου.

## Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά: ΚΙΛΙΜΑΝΤΖΑΡΟ.

Πληροφορίες στο Σύλλογο.

**Προσοχή:** Η αναχώρηση γίνεται από την Ελευσίνα (γραφεία ΕΟΣ) ή την Αθήνα (Πλ. Κλαυθμώνος), ανάλογα με την κατεύθυνση της διαδρομής. Σε κάθε περίπτωση το θεωρορείο παραλαμβάνει ορειβάτες και από τα δύο σημεία. Η αναχώρηση από το 2ο σημείο γίνεται περίπου μισή ώρα μετά από την ώρα εκκίνησης όπως αυτή σημειώνεται στο πρόγραμμα.



## προβολές διαφανειών

Οι προβολές προγραμματίστηκαν  
για τις Τετάρτες

15.7.98 - 23.9.98

14.10.98 - 11.11.98

στις 7.30 το απόγευμα

στα γραφεία του Συλλόγου.



# Trekking στο Νεπάλ

Ανάμεσα σε ορισμένες από τις υψηλότερες κορυφές του κόσμου, των ορεινών όγκων του **Manaslu** (8.156 μ.), της **Annapurna** (8.091 μ.) και του **Dhaulagiri** (8.167 μ.), σχηματίζονται η εντυπωσιακή κοιλάδα του ποταμού **Marsyangdi** και το βαθύτερο φαράγγι της Γης, η περίφημη κοιλάδα **Kali Gandaki**. Εκεί οι κάτοικοι των ορεινών οικισμών των Ιμαλαΐων όπως του Muktinath στα 3.800 μ., του Letdar στα 4.250 μ., ζουν στον ίδιο ρυθμό εδώ και αιώνες. Οι δασικοί δρόμοι, το ηλεκτρικό ρεύμα και το τηλέφωνο δεν έχουν καταφέρει ακόμη να σκαρφαλώσουν σ' αυτά τα υψόμετρα.

Εκεί βρεθήκαμε να περπατάμε φέτος τον Απρίλιο, μια ομάδα από 6 ορειβάτες του Ε.Ο.Σ. Ελευσίνας, μαζί με μια ακόμα συνορειβάτισσά μας του Ε.Ο.Σ. Κορίνθου, περιπλανόμενοι για 14 μέρες στα μονοπάτια μιας άλλης εποχής. Μονοπάτια που για αιώνες αποτελούν τους σπουδαιότερους εμπορικούς δρόμους, ενώνοντας τη χώρα με την Ινδία στα νότια και με το Θιβέτ και την Κίνα στα βόρεια. Βαδίζαμε μέσα από πολλές διαφορετικές κλιματικές ζώνες που μας οδήγησαν από την τροπική και υποτροπική βλάστηση στα νότια της κοιλάδας του **Marsyangdi**, μέχρι το αλπικό τοπίο στο πέρασμα **Thorung La** (5.416 μ.) και από εκεί πίσω στην υποτροπική βλάστηση της **Pokhara**.

Εδώ και μήνες προσπαδούσαμε με ψάξιμο σε βιβλία, φωτογραφίες και περιγραφές φίλων ορειβατών, να συναρμολογήσουμε με την φαντασία μας ένα δολό παζλ για τα ορεινά χωριά του Νεπάλ και τους κατοίκους του. Αυτή η ομίχλη όμως διαλύθηκε μόνο όταν ξεκινήσαμε την περιπλάνησή μας, μέσα σε μία κρυστάλλινη

διαυγή ατμόσφαιρα, που προμήνυε λαμπρές μέρες ανάμεσα σε πανύψηλες, αιχμηρές και παγωμένες βουνοκορφές.

Από την πρωτεύουσα **Kathmandu** κατευθυνθήκαμε στα ανατολικά του ορεινού όγκου της Αππαρνα, στο χωριό **Besi Sahar** και από εκεί ξεκινήσαμε να βαδίζουμε στην κοίτη του ποταμού **Marsyangdi** με βορειοδυτική κατεύθυνση. Ακολουθώντας το χλιοπερπατημένο μονοπάτι, με λείες τις πέτρες από τα γυμνά πόδια των ταξιδευτών, περάσαμε μέσα από αμέτρητα μικρά έως αόρατα χωριά, αφήνοντας στα ανατολικά μας το **Manaslu**. Παντού κυμάτιζαν λευκές σημαίες πάνω από κάθε σπίτι, μεταφέροντας ευχές και προσευχές







## Οι «κορυφαίες» προσπάθειες του Συλλόγου συνεχίστηκαν

Επί 6 μήνες, οι "κορυφαίες" προσπάθειες του συλλόγου συνεχίστηκαν με έντονους ρυθμούς. Στο περασμένο εξάμηνο ανεβήκαμε: στη Χελιδώνα, στα Βαρδούσια, στον Πάρνωνα, στον Ολυμπο (Μύτικα από Βρυσοπούλες), στον Κόζιακα, στη Γκαμήλα, στη Γκιώνα, στα Αγραφα (Βουτσικάκι), στο Μπέλιες και φυσικά πάρα πολλές φορές στην Πάρνηθα και στον Κιθαιρώνα. Συμμετείχαμε και στο Πανελλήνιο πέραςμα του φαραγγιού του Βουραϊκού.

## Ρεκόρ ύψους στα Ιμαίδια

Η εξόρμηση του Συλλόγου στα Ιμαίδια (μεγάλος γύρος της Ανναπούρνα) του χάρισε μεγάλο ρεκόρ. Βρέθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του σε ύψος 5.416 μέτρων.

## Αναβάσεις από κοινού

Οι Σύλλογοι της περιφέρειας Αττικής είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν και να ανεβούν μαζί δύο φορές το περασμένο εξάμηνο. Η χειμερινή συνάντηση έγινε στη Γκιώνα και η καλοκαιρινή στα Αγραφα.

## Συν ένας...

Ενας ακόμη φίλος έγινε μέλος του Συλλόγου, πρόκειται για το Νίκο Δεσύπρη.

## «Καταφύγιο- φωλιά»...

Στο καταφύγιο μας, στον Κιθαιρώνα, φιλοξενήθηκαν γι' άλλη μία φορά τα παιδιά του ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΑΠΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ("ΦΩΛΙΑ"). Εφραγαν, έπαιζαν και περπάτησαν στις πλαγιές του Κιθαιρώνα.

## Φθινόπωρο ...ανοίγουν τα σχολεία!

Το φθινόπωρο προγραμματίζεται να ξεκινήσει μία ακόμη Σχολή Ορειβάσις αρχαρίων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι 5 Οκτωβρίου 1998.

## Νέοι και βουνό, τέλος.

Ολοκληρώθηκε και για φέτος το πρόγραμμα "ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΒΟΥΝΟ", που περιλάμβανε εφορμήσεις σχολείων στις πλαγιές του Κιθαιρώνα και που οργανώθηκε από τη Γεν. Γραμ. Νέας Γενιάς. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν και αναβάσεις σχολείων από το Δήμο Ιλίου.

## Χάσαμε ένα δικό μας άνθρωπο

Η μεγάλη οικογένεια των ορειβατών θρηνεί το χαμό του ορειβάτη Νίκου Παπανδρέου στις απόκρημνες κορυφές των Ιμαλαίων και εύχεται να είναι το τελευταίο θύμα.



☞ συνέχεια από τη σελ. 4



κατεύθυνση. Αφήσαμε στα δυτικά να στέκει μεγαλόπρεπα το **Dhaulagiri** και πορευτήκαμε προς το **Beni** και από εκεί στην **Pokhara**.

Στο πέραςμα **Thorung La**, στα μισά περίπου της πορείας μας, που θεωρείται το υψηλότερο



πέραςμα διαδρομής trekking, αντικρύσαμε μεγαλειώδεις σκηνές από τις οροσειρές των Ιμαλαΐων, μέσα από μια εκπληκτικά καθαρή ατμόσφαιρα κι έναν βαθύ σκούρο ουρανό. Προς το βορρά απλωνόταν η οροσειρά που ο ορειβάτης Herzog αποκάλεσε "Μεγάλο Φράγμα", που απομονώνει την ξηρή σαν το Θιβέτ περιοχή του Manang από την υπόλοιπη χώρα. Προς το νότο ξεχωρίζαν οι κορυφές των **Annarnas**, η **Gangapurna** και η πνιγμένη στον παγετώνα κορυφή **Yak Gawa**, ενώ χαμηλότερα και προς τα δυτικά απλωνόταν η γυμνή

κοιλιάδα **Kali Gandaki**, που θα αποτέλεσε τη συνέχεια της διαδρομής μας τις επόμενες μέρες. Κι όσο πλησιάζαμε την κοίτη του ποταμού, τόσο ερχόταν πιο κοντά μας το μοναχικό και μοναδικό **Dhaulagiri**, που έμελλε να γίνει, τις επόμενες μέρες, ανοιχτή πληγή στις καρδιές μας.

Με δέκα μοναδικές βουνοκορφές και μέσα στη ζεστασιά των ανθρώπων που ζουν εκεί, περάσαμε σχεδόν ένα μήνα βλέποντας τον κόσμο από ψηλά και από τότε ... δεν μπορούμε να ξανακατεύουμε.

προς τους θεούς. Το τοπίο ώρα με την ώρα και μέρα με τη μέρα άλλαζε. **Bahundanda, Tal, Chame, Pisang, Manang, Thorung Phedi, Muktinath, Kagbeni, Jomsom, Tukche, Ghasa, Tiplyan** είναι κάποια από τα χωριά που βρέθηκαν στο δρόμο μας την ώρα που σουρούπωνε κι έτσι είχαμε την τύχη να τα δούμε με το τελευταίο φως της δύσης και το πρώτο της ανατολής. Περικυκλώσαμε το συγκρότημα της **Annapurna**, που δεσπόζει στο Κεντρικό Νεπάλ και από το **Kagbeni**, που ήταν το βορειότερο χωριό της διαδρομής μας, πήραμε νοτιο



## Και να μην ξεχνάμε!

Στα βουνά ανεβαίνουμε για την άσκηση και την ευχαρίστησή μας. Ποιέ δεν ξεπερνάμε τις δυνάμεις μας. Καλό είναι να είμαστε σε ομάδες τουλάχιστον των τριών ατόμων για λόγους ασφαλείας.

Δηλώσεις Συμμετοχής το αργότερο έως Τετάρτη πριν από κάθε Ανάβαση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ 7-9 μ.μ. Τηλ. 5545.430

Ακόμα στα τηλ. 5545.882, 5546.572 και το απόγευμα 9520.819, 9239.306